

BIEREN VAN DE TAP

Grolsch	0,25 cl 2,90 / 0,5 cl 5,50
IJwit	0,33 cl 4,95
Grolsch Weizen	0,3 cl 4,15 / 0,5 cl 6,75
Grimbergen Blond	0,33 cl 4,95
Meantime IPA	0,33 cl 4,95
Wisseltap (o.a. lente- / herfstbock)	0,33 cl 4,95
Grimbergen Tripel	0,33 cl 5,50
Bieren op fles	
La Chouffe	4,95
Grimbergen dubbel	4,75
Liefmans fruitesse	3,80
Hop Art session IPA	4,95
Corona	4,25
Alcohol arm/vrije bieren	
Grolsch 0.0.	3,25
Grolsch radler	3,25
Playground non-alcoholic IPA	3,95

BITES

Blikje olijven	3,50
Nootjes	3,75
Groentenchips	3,75
BBQ worst Texas style halve meter	12,50
BBQ worst Texas style één meter	21,95
Rundvleesbitterballen 8 / 18 st.	€ 7 / 14
Pekingebitterballen 6 / 14 st.	€ 7 / 14
Mini kaassouffles 6 / 14 st.	€ 5 / 10
Geitenkaas kroketjes 6 / 14 st.	€ 6 / 12
Rucola-kaas kroketjes 6 / 14 st.	€ 6 / 12
Bospaddenstoelkroketjes 6 / 14 st.	€ 6 / 12
Rendangkroketjes 6 / 14 st.	€ 6,5 / 13
Palingkroketjes 6 / 14 st.	€ 11 / 22
Mix van Oma Bob 15 / 35 st.	€ 15 / 30
Vegetarische mix 15 / 35 st.	€ 15 / 30

VERSE SAPPEN

Ginger Soul Sinaasappel wortel gember	4,45
Green Boost Appel spinazie selderij	4,45
Yellow Envy Ananas meloen mango	4,45
Red Mist Appel peer framboos	4,45
Verse Jus d'orange	3,00 / 4,00
Frisdranken	vanaf 2,50
Vascobelo Belgium's finest coffee	vanaf 2,50

GIN & TONICS

Hendrick's Fever-Tree Elderflower Tonic Water Komkommer	9,95
Double You Fever-Tree Elderflower Tonic Water Zoethoutstokje	9,95
Copperhead Fever-Tree Mediterranean Tonic Water Sinaasappel & Koriander	9,95
Marula Pomegranate Fever-Tree Aromatic Tonic Water Graanaatappel	9,95
Seedlip Spice 94 (Alcoholvrij) Fever-Tree Aromatic Tonic Water Grapefruit	8,95
Seedlip Garden (Alcoholvrij) Fever-Tree Elderflower Tonic Water Komkommer	8,95
Finley Mojito (Alcoholvrij) Limoen & mint	4,25

MIXERS

Moscow Mule Ketel One Vodka & Fever-Tree Ginger Beer Limoen & Mint	7,00
Dark 'n Stormy Gosling's Rum & Fever-Tree Ginger Beer Limoen	7,50
Aperol Spritz	6,00

Uncle Jim heette niet echt zo. Zijn echte naam was voluit Jorge Incendio Mendez. Omdat de Utrechters dat moeilijk konden uitspreken, stelde hij zich meestal voor als Uncle Jim: de beginletters van zijn naam.

Waar Uncle Jim precies vandaan komt, weet niemand. In elk geval komt hij na veel rondreizen rond 1953 in Nederland aan vanuit Zuid-Amerika, op zoek naar een plek om zich te vestigen en zijn gastvrije droom te verwezenlijken. In Utrecht vindt hij een plek op de markt waar hij de eerste pittige, gegrilde kippenpootjes verkoopt aan de Utrechters. Zijn malse, knapperig gegrilde kip met vijf kruiden is een complete verrassing en wordt al snel een begrip. Regelmatig geeft hij overgebleven kip aan de daklozen van Utrecht, met wie hij vele vriendschappen sluit.

Op de markt ontmoet hij de beeldschone Cato, met wie hij snel trouwt en een tweeling krijgt, jongetjes. Na een aantal jaren hoort hij dat er een vervallen pand te koop staat op de Croeselaan. Voor een prikkie kan hij de bouwval kopen, met de belofte het op te knappen. Al zijn klanten vertelt hij over zijn aankoop, waarna vrienden, daklozen en dagloners besluiten de vriendelijke Uncle Jim een handje te helpen. Zo kan hij in 1968 zijn restaurant openen in de gerenoveerde villa.

Na een reeks succesvolle jaren nemen zijn zoons het restaurant over. Cato overlijdt en vanaf dat moment blijft Uncle Jim nieuwe recepten verzinnen, maar laat het reilen en zeilen van de zaak aan z'n zoons over. Als de omgeving van de Jaarbeurs eind jaren tachtig wordt ontwikkeld, zien projectontwikkelaars wel iets in het prachtige pand en nemen het gebouw van hem over. Uncle Jim pakt zijn koffers en vertrekt met zijn zoons richting Zuid-Amerika, waar hij op 83-jarige leeftijd overlijdt.

Hier weet niemand meer hoe Uncle Jim er uitzag. Droeg hij een hoed, een baard? We kunnen er alleen nog naar gokken. Net als dit verhaal, overigens. De dakloze die het ons vertelde, kan het best uit z'n duim hebben gezogen.

BORREL

UNCLE JIM
BAR BRASSERIE